

## ERRATUM

In zijn artikel over Sankt Vith in oorlogstijd, verschenen in de *Bijdragen* nr. 7 (p. 189-216), vermeldde Kurt Fagnoul de vooroorlogse prefekt van het Ateneum te Malmédy als de stichter van het maandblad *Bruxelles-Malmédy. Organe indépendant d'Union Nationale*. In werkelijkheid was het zijn zoon, Carly Duchesne, die direkt na de bevrijding het plan opvatte dat tijdschrift, waarvan hij de hoofdredakteur werd, te creëren. Het werd vooral in de officiële middens verspreid waar het de aandacht wou vestigen op de absolute noodzaak de definitieve « belgicizing » van de Oostkantons, die tijdens de tweede wereldoorlog door het Derde Rijk werden geannexeerd, met takt en inzicht door te voeren.

Het was ook Carly Duchesne die, als zaakgelastigde van de toenmalige minister van Verkeer, Ernest Rongvaux, in 1945 bekwam dat de Belgische Nationale Radio-Omroep de uitzendingen in het Duits hervatte, bestemd voor de inwoners van de Oostkantons. Ten slotte herinneren wij eraan dat Carly Duchesne vanaf 1 maart 1945 geijverd heeft voor de oprichting, via een publieke intekencampagne, van het Monument van Baugnez. In het kader van die geldinzameling, slaagde hij erin op eigen houtje 32.900 fr. bijeen te brengen.